

Beste leden en betrokkenen,

Terugkijkend op 2024 voel ik vooral trots en dankbaarheid. Wat hebben we samen veel mooie momenten beleefd en belangrijke stappen gezet als vereniging.

We begonnen het jaar met onze allereerste Algemene Ledenvergadering, een historisch moment waarin we met elkaar onze koers hebben bepaald. Ook hebben Martin van Arnhem en Martin Kopp als ambassadeurs fantastische ideeën aangedragen om onze vereniging meer zichtbaar te maken. Hierdoor hebben we deelgenomen aan de Wiezeloop, een sportieve en gezellige dag, en stonden we met trots op de markt tijdens Sunte Mart'n. Dit waren prachtige momenten om te laten zien wie we zijn en wat we doen.

Een andere bijzondere stap dit jaar was de start van het veteranencafé. Hoewel het nog niet druk bezocht was, geloof ik dat we hiermee een belangrijke plek hebben gecreëerd waar veteranen terecht kunnen om elkaar te ontmoeten en verhalen te delen. Het is een initiatief dat we blijven ondersteunen, zodat elke veteraan zich welkom voelt en de kans krijgt om aan te sluiten wanneer dat nodig is.

Ook hebben we met elkaar stilgestaan bij belangrijke tradities en herdenkingen. Op 6 april hesen we met een groep veteranen de Wierdense bevrijdingsvlag, een moment dat vanaf nu elk jaar terug zal komen. Daarbij mochten we ook twee bijzondere ereleden verwelkomen: Bertil Burgwal en Henk Robben. Hun betrokkenheid is een voorbeeld voor ons allemaal.

De gemeentelijke Veteranendag op 20 september was een absoluut hoogtepunt. Met een grote opkomst, heerlijk weer en goed eten genoten we samen van een prachtige avond vol verbondenheid. Tegelijkertijd denken we ook terug aan verdrietige momenten, zoals het verlies van veteraan Ben Hendriks op 7 augustus. Hij blijft in onze gedachten en zijn bijdrage aan onze gemeenschap zal niet worden vergeten.

Het jaar sluiten we nog af met twee speciale activiteiten. Op 24 december staan we stil bij de lichtjesavond op de oorlogsgraven, en op 29 december lopen we voor de tweede keer samen de Sunset March. Deze momenten herinneren ons eraan hoe belangrijk het is om te herdenken, te verbinden en er voor elkaar te zijn.

Namens het bestuur, wil ik jullie en jullie dierbaren een warme en liefdevolle kerst toewensen. Dat deze dagen gevuld mogen zijn met samenzijn, rust en mooie herinneringen. Ik kijk ernaar uit om in 2025 met elkaar verder te bouwen aan onze waardevolle vereniging.

Hartelijke groet,
Bart Beldman
Voorzitter
Veteranen Vereniging Gemeente Wierden

